



Contempler over jezelf - deel III

Kijk nu nogmaals goed naar jezelf. Overpeins bij elk lichaamsdeel hoe geschikt het is ontworpen voor een bepaald doeleinde. Elk onderdeel van het lichaam heeft functies en taken om het leven voor de mens gemakkelijk, sterker nog, mogelijk te maken. Het achterwerk en de bovenbenen zijn de delen waarop men regelmatig zit. Deze delen van het lichaam zijn voorzien van extra vlees, zodat de botten geen last ondervinden van het veelvuldig zitten op harde en droge plekken. De aars van de mens is in de meest bedekte plek verstopt, zoals dat een wijze bouwvakker het afvoereind op de minst zichtbare plek van het gebouw plaatst. De aars is niet zichtbaar van achteren of voren en komt pas tevoorschijn als de persoon zit om zijn behoefte te doen. Het gevoel is weggenomen van de haren en de nagels, want deze lichaamsdelen groeien regelmatig waardoor de mens genoodzaakt is om ze één keer in de zoveel tijd te knippen. Als het pijngevoel ook aanwezig zou zijn in de haren en de nagels, dan zou het knippen onverdraaglijk worden voor de mens. Als men ervoor zou kiezen om ze niet te knippen, dan zou hij hierdoor onverzorgd en zelfs ongezond worden. De binnenkant van de handen zijn harenvrij, terwijl er op de buitenkant haartjes kunnen groeien. Als er op de binnenkant ook haren zouden zijn, dan kon dit een obstakel vormen voor het degelijk raken en voelen met de handen. Hierdoor zou het dagelijkse leven zelfs bemoeilijkt worden, omdat de functionering van de handen negatief beïnvloed wordt. Door dezelfde reden zijn er ook geen haren in de mond, op de lippen en op de voetzolen. Als er haren zouden zijn op deze plekken, dan zouden heel veel dagelijkse activiteiten van de mens bemoeilijkt en zelfs belemmerd worden. Wie is degene die dit allemaal op deze manier heeft bepaald en ontworpen? Wie is degene die deze keuzes heeft gemaakt voor de bestwil van de mens? Wie is degene die het ene wel en het andere niet specificceert met bepaalde kenmerken en eigenschappen?

Denk goed na over bepaalde menselijke eigenschappen, zoals onthouden en vergeten. Hierin zitten veel wijsheden voor degenen die er diep over nadenken. De mens heeft er baten bij. Als de mens geen herinneringsvermogen zou hebben, dan zou hij niet meer weten wat voordeel en nadeel, veilig en gevaar zijn. Hij kon geen leringen trekken uit het verleden. Alle kennis die hij zelfs uit ervaring en gewoonte kent, zoals dat vuur verbrandt of mes snijdt, zou hij vergeten. Dit zou het leven van de mens in gevaar brengen. Als de mens geen geheugen zou hebben, dan zou hij ook niet meer weten wat hij heeft gezegd, beloofd en geleend. Hij kon



zijn vriend, familielid en geliefde niet herkennen. Als hij ergens naartoe zou rijden, dan kon hij de terugweg zelfs vergeten. Door te overpeinzen over deze zaken begrijp je beter dat het geheugen een grote gunst is voor de mens. Toch is een ijzeren geheugen niet altijd fijn. Daarom is het menselijke geheugen door Allah ﷻ gecombineerd met vergeetachtigheid. Bepaalde gebeurtenissen of personen vergeten, is ook een gunst van Allah ﷻ aan de mens. Als de mens niets zou vergeten, dan zou het leven zeer onaangenaam worden voor hem. Hij zou zijn hoop verliezen en zou niet kunnen lachen, omdat er steeds geen einde zou komen aan zijn verdriet. Hoewel onthouden en vergeten tegenpolen zijn van elkaar, leveren ze in combinatie met elkaar een groot profijt aan de mens.

Een ander voorbeeld is schaamte. Als deze eigenschap er niet zou zijn, dan zou niemand zijn schulden betalen, geleende spullen teruggeven, gasten verwelkomen en trakteren, beloftes nakomen, privé lichaamsdelen bedekken en ontucht vermijden. Niemand zou andermans recht nakomen. Nog een voorbeeld is de levensdrift. Als de mens deze eigenschap niet zou hebben, dan zou er een einde komen aan het menselijke bestaan op de aarde. Bovendien is het een andere gunst dat de mens niet weet wanneer hij zal sterven. Als hij zou weten dat hij een kort leven heeft, dan zou hij zich heel terughoudend en passief opstellen tegen het leven en al haar aspecten. Als hij zou weten dat hij een lang leven heeft, dan zou hij verdrinken in lusten en zonden, omdat hij het laatste moment nog berouw kan tonen. Het weten van de eigen sterfdatum zou dus als een rechtvaardiging gebruikt worden door de mensen voor buitengewone leefstijlen, zoals volledig afzonderen van het leven of buitensporig genieten van het leven. Dit zou niet passen bij de wijsheid. Daarom heeft de mens geen kennis gekregen over zijn sterfdatum en de exacte eindtijd van het leven op de aarde.

Je ziet dus dat er talloze wijze keuzes zijn gemaakt in de schepping van de mens waar de verstanden versteld van staan. Al deze wijze keuzes zijn tekenen voor het bestaan en de uniekheid van een almachtige en alwetende Schepper wiens namen en eigenschappen tot ons zijn gekomen via de boodschappers en profeten. Deze Schepper is Allah ﷻ.