



Selahattin Arslan



26-05-2023



2 minuten

De etiquette van de gelovige – DEEL 1

Introductie

Jamal al-Din al-Qasimi, wiens werk als leidraad dient voor deze reeks, werd geboren in het jaar 1866 AD en overleed in het jaar 1914 in Syrië. Hij was een geleerde die verschillende werken heeft achtergelaten. Hij heeft bij meerdere geleerden in Syrië en Egypte gestudeerd. Hij diende de mensen met zijn lessen en preken. Hij stond bekend om zijn zachtmoedig karakter en heeft verschillende werken geschreven over geloofsleer, gedragsleer en overige islamitische wetenschappen.

In deze reeks zullen wij zijn werk genaamd: *jawāmi' al-ādāb fī akhlāq al-anjāb* behandelen. De letterlijke vertaling van de titel is *een verzameling van de goede gedragingen van de vrome voorgangers*. Dit werk is voornamelijk gebaseerd op het boek van Imam al-Ghazali *ihyā' ulūm al-dīn*. Het werk bevat puntsgewijs mooie adviezen in gedragsleer. We leven helaas in een schaamteloos en losbandig tijdperk waardoor wij de noodzaak hebben gezien om stukken uit het werk van deze geleerde te delen. We vragen Allah ﷻ om ons in staat stellen om dit werk te completeren.

Als iemand weet dat de goede eigenschappen, gedragingen en het verbeteren van de zielen hand in hand gepaard gaan met schone en voortreffelijke omgangsvormen, en dat deze behoren tot de belangrijke wetenschappen welke het fundament vormen van de verlossing van de moslimgemeenschap, dan beseft hij ook dat er een keerpunt zal zijn voor cultuur en beschaving als de mensen in het bezit zijn van een voortreffelijk karakter. De mensheid zal hierdoor voortschrijden, steden zullen goed worden en comprehensie voor kennis en gnosis zal toenemen. Een slecht karakter zorgt namelijk voor vernietiging, ondergang, schaamte en vernedering. Een slecht karakter is een dodend gif, een spoedige oorzaak van vernietiging, vernedering en overduidelijke onwetendheid. Allah ﷻ heeft ons met de goddelijke wetgeving en oordelen het juiste geleerd met betrekking tot de voortreffelijke eigenschappen. De geliefde profeet ﷺ is gezonden opdat hij ﷺ de goede eigenschappen zou voltooien.



Het is belangrijk dat wij deze goede eigenschappen toepassen in ons leven en dat wij het doorleren aan de nieuwe generaties, want zij zijn de kinderen van vandaag en de mannen van morgen.

