



Inleiding tot de Koranwetenschappen - deel 1

Om een gezond beeld over de Koran in het algemeen te krijgen, dienen we als begaafde moslims goed op de hoogte te zijn van de basale kennis met betrekking tot de Koranwetenschappen. In deze serie aan artikelen wordt de lezer ingeleid tot de Koranwetenschappen. De kennis in deze artikelen zijn vrijwel niet te vinden in de Nederlandse publicaties en is daarom zeer zeldzaam en waardevol. Het is zelfs mogelijk om te zeggen dat de kennis en inzichten die in deze serie gepubliceerd zullen worden voor het eerst verschijnen in het Nederlands. Deze serie is gebaseerd op meer dan tien Arabische boeken op het gebied van Koranwetenschappen geschreven door deskundige geleerden, zoals shaykh Waliyyullah al-Dihlawi, shaykh Mustafa Sabri, shaykh Muhammad Darraz, shaykh Muhammad ‘Abdulazim al-Zurqani, shaykh Subhi Salih, shaykh Muhammad ‘Ali al-Sabuni, shaykh Ramadan al-Buti, shaykh Nuruddin ‘Itr, shaykh ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas al-Maliki en shaykh Manna’ Qattan. Moge Allah ﷻ tevreden zijn met hen allen! En moge Allah ﷻ dit werk aanvaarden en puur voor Zijn tevredenheid maken. De fouten zijn afkomstig van onze zondige ego’s en de kennis en wijsheid behoren toe aan Allah ﷻ!

1

De geleerden, door de eeuwen heen, hebben hun hele leven opgeofferd om deze eervolle erfenis te beschermen, en te dienen. Vervolgens zijn ze heengegaan en hebben ze ons een verschrikkelijk grote schat achtergelaten welk niet opgaat met het verstrijken van lange tijden. Ondanks al deze moeite en opoffering, is de Koran een onbegrensde oceaan gebleven. Toch is er tot het Laatste Uur behoefte aan degenen die duiken in de dieptes van deze oceaan en de parels eruit halen.

Door de eeuwen heen zijn taalkundigen, filosofen, wetenschappers en dichters gekomen die dit eervolle Boek hebben beschreven en geprezen. Er is echter niemand die dit beter heeft gedaan dan de geliefde profeet Mohammed ﷺ. Hij ﷺ zei wat neerkomt op: “Het Boek van Allah ﷻ, daarin zit het bericht van datgene vóór jullie en ná jullie, en het oordeel van datgene tussen jullie. Het is het beslissend Woord en geen scherts. Het is zo een boek, wie het verlaat vanwege hoogmoed (of wie het verlaat vanwege de dwang van een onrechtvaardige), dan zal Allah ﷻ hem verwoesten. Wie de leiding in iets anders zoekt, Allah ﷻ zal hem laten dwalen. Het is het stevige touw van Allah ﷻ. Het is de wijze attent maker. Het is het juiste pad. Het is zo een Boek waarmee de harten niet dwalen en de tongen geen fouten maken. De geleerden



verzadigen niet van dit Boek. Het wordt niet oud of saai ondanks dat het veel wordt herhaald. De wonderbaarlijkheden ervan houden niet op. Het is zo een Boek wanneer de jinn het hoorden, konden ze zich niet weerhouden van het zeggen van: ‘Waarlijk! Wij hebben een wonderbaarlijke recitatie gehoord’. Het is zo een boek, wie hiermee spreekt, heeft de waarheid gesproken. Wie hiermee oordeelt, heeft eerlijk geoordeeld. Wie hiermee handelt, zal beloond worden. Wie hiernaar roept, zal geleid worden naar het juiste pad.”

Wat houden de Koranwetenschappen in?

Dit vak behandelt de onderwerpen die betrekking hebben op de Koran, zoals de neerdaling ervan, de opbouw en volgorde van de hoofdstukken en verzen, de aanleiding van de neerdaling van de verzen, waar en wanneer ze zijn geopenbaard, de abrogatie van bepaalde verzen, de soorten verzen, de interpretatie en betekenis van de verzen en dergelijke zaken die betrekking hebben op dit eervolle Boek. Het doel van deze wetenschapsdiscipline is het correct lezen en begrijpen van dit eervolle Boek.

Wat is de Koran?

Dit is het wondervolle Woord van Allah ﷻ. Het Boek dat is geopenbaard aan de zegel der profeten door middel van de engel Jibriel. Het geschrevene in bladzijdes, het overgeleverde naar ons met massatransmissie, het aanbiddingsmiddel met zijn recitatie, het boek dat begint met het hoofdstuk al-Fatiha en eindigt met al-Nas.

Allah ﷻ heeft het geopenbaard als maatstaf voor de moslims, als rechtleiding voor de schepping en als een wonderbaarlijk bewijs voor de waarachtigheid van de geliefde profeet Mohammed ﷺ.

De voortreffelijkheden van de Koran

Er zijn vele overleveringen over dit onderwerp. Sommige van deze hebben betrekking op het bestuderen en onderwijzen ervan, sommige betreffen het reciteren en memoriseren ervan. Zo zijn er ook Koranverzen waarin Allah ﷻ de moslims aanspoort tot het overpeinen en toepassen van de Koran.



De namen van de Koran

De Koran heeft vele namen die duiden op zijn hoge status. Sommige van deze namen zijn:

- ❖ al-Quran: het veelvuldig gereciteerde
- ❖ al-Furqan: het onderscheidende tussen waarheid en valsheid
- ❖ al-Tanzil: de neerdaling
- ❖ al-Dhikr: de gedenking
- ❖ al-Kitab; het boek

De Koran heeft ook eigenschappen zoals:

- ❖ Nur: licht
- ❖ Huda: leiding
- ❖ Rahma; genade
- ❖ Shifa: genezing
- ❖ Maw'iza: prediking
- ❖ 'Aziz: machtig
- ❖ Mubarak: gezegend
- ❖ Bashir: verblijder
- ❖ Nadhir: waarschuwer

De eerste openbaring

De neerdaling van de Koran begon op de 17^e dag van de maand Ramadan. De geliefde profeet ﷺ was toen 40 jaar. Hij ﷺ ging regelmatig naar de grot Hira om afstand te nemen van de buitensporige gemeenschap. Hij ﷺ aanbad hier zijn Heer. Jibriel bracht de eerste openbaring. Dat waren de eerste vijf Koranverzen van al-'Alaq.

De laatste openbaring

Het vers dat als laatst werd geopenbaard, is vers 281 van al-Baqara. De betekenis van dit vers komt neer op: "En vrees de dag waarop jullie tot Allah worden teruggebracht. Dan zal elke



ziel beloond worden voor wat hij heeft verdiend en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.”

Na de neerdaling van dit vers heeft de geliefde profeet ﷺ zeven nachten geleefd. Hij ﷺ overleed op maandagnacht, de 3^e dag van de maand Rabi al-Awwal.

Hoe is de Koran neergedaald?

De Koran heeft twee soorten neerdalingen:

1. In Lawh Mahfuz waarin alle dingen zijn geregistreerd.
2. Van Lawh Mahfuz naar de eerste hemel, bij de Bayt al-‘Izza. Hier is de Koran in zijn geheel neergedaald. Dit heeft in Layla al-Qadr plaatsgevonden.
3. Van de eerste hemel naar de aarde. Hier is de Koran niet volledig, maar in stukken neergedaald. Dit heeft 23 jaar geduurd.

Er zijn vele wijsheden voor het in stukken neerdalen van de Koran. Deze kunnen als volgt opgesomd worden:

- ❖ Om de geliefde profeet ﷺ en de moslims te troosten en om het voor hen te vergemakkelijken. Iedere keer als ze een tegenslag, bezwaar, tegengeluid of aanval zouden krijgen, konden ze ondersteund worden met de Koranverzen.
- ❖ Uit genade voor de geliefde profeet ﷺ, want het ontvangen van de openbaringen ervoer hij ﷺ als zwaar en soms heel heftig.
- ❖ Omdat de ontwikkeling van de wetgeving stapsgewijs moest zijn.
- ❖ Om op zijn tijd op fouten te attenderen en de gebeurtenissen te beoordelen.
- ❖ Het vergemakkelijken van de memorisatie, begrip en overpeinzing van de Koran voor de moslims.
- ❖ Om de mensen te bewijzen dat de Koran het woord van de Schepper is. De geliefde profeet ﷺ was uiteindelijk een mens. Hij ﷺ zou in die 23 jaar lang nooit kunnen weten wat de volgende dag zou gebeuren. Hij ﷺ wist niet wat er in de toekomst zou plaatsvinden (behalve wat Allah ﷻ aan hem had doorgegeven). Ondanks het feit dat de Koran in 23 jaar is geopenbaard en de geliefde profeet ﷺ geen kennis had over de



toekomst, is er uiteindelijk een foutloos, consistent en alomvattend Boek tot stand gekomen.

Op welke wijzen is de Koran geopenbaard aan de profeet ﷺ?

Op drie wijzen:

1. Direct zonder enige tussenkomst van iets of iemand.
2. Met tussenkomst van iets.
3. De engel Jibriel brengt de boodschap.

Deze drie wijzen kunnen we uitklappen in zeven niveaus:

1. Een waarachtige droom.
2. De engel geeft de boodschap zonder dat de profeet ﷺ hem hoort of ziet, terwijl hij ﷺ wakker is.
3. De engel komt in een menselijke gedaante.
4. De engel komt in de werkelijke gedaante. De profeet ﷺ ziet hem niet, maar hoort hem wel. Deze komt met rinkelend belgeluid en is de zwaarste vorm voor de profeet ﷺ.
5. De profeet ﷺ ziet en hoort de engel in zijn werkelijke gedaante. Dit is slechts twee keer gebeurd.
6. Dat Allah ﷻ de profeet ﷺ spreekt met de tussenkomst van iets, zoals het geval was bij de profeet Musa of tijdens de hemelreis.
7. Dat Allah ﷻ de profeet ﷺ direct spreekt.

Komen er ook niet-Arabische woorden voor in de Koran?

Hierover zijn er drie standpunten:

1. Een kleine hoeveelheid niet-Arabische woorden komt voor in de Koran, zoals de woorden:
 - a) Tur: berg in het Assyrisch.
 - b) Qist: rechtvaardigheid in het Romeins.
 - c) Sundus: dun en fijn in het Indisch.



- d) Istabraq: brokaat in het Perzisch.
- e) Jibt: een duivelsnaam in het Abessinisch.
- f) Hayta lak: kom (gebiedende wijs) in het Koptisch.
- g) Taha: O man in het Hebreeuws.

Dit standpunt wordt vertegenwoordigd door ‘Abdullah ibn ‘Abbas en zijn leerlingen Mujahid, Sa’id ibn Jubayr, ‘Ikrima, ‘Ata en sommige andere metgezellen en hun leerlingen. Zij geven tevens aan dat de aanwezigheid van zulke woorden in de Koran niet haaks staat op het feit dat de Koran Arabisch is geopenbaard, omdat ze zeer weinig voorkomen in de Koran.

2. Er zitten geen woorden in de Koran uit vreemde talen. Dus alle woorden in de Koran zijn Arabisch. Dit is de opinie van al-Shafi’i, Abu ‘Ubayda, Ibn Jarir, Ibn Faris en andere geleerden.
3. Dit standpunt is geformuleerd door Ibn ‘Atiyya en is een verzoening van de eerste twee standpunten. De Arabieren hebben woorden geleend uit vreemde talen, maar deze woorden zijn gearabiseerd door hen. Deze woorden komen voor in de Koran. Ze zijn oorspronkelijk niet-Arabisch, maar ze zijn dus gebruikt door de Arabieren en gearabiseerd.

Wat zijn *fawātih al-suwar*?

Dit is de manier waarop een bepaald Koranhoofdstuk begint. Dit kan verschillende dingen zijn, zoals lofprijzingen en glories aan Allah ﷻ, zweren, roepen, bevelen, boodschap geven, door middel van losstaande letters, retorische vragen, uitnodiging, enzovoorts. Deze openingen worden gehanteerd om onder meer de aandacht van de luisteraar te trekken.

Het indrukwekkendste en meest effectieve van deze soorten openingen is de losstaande letters (Arabisch: *al-ḥurūf al-muqatta‘a*), zoals alif lam mim of ha mim of qaf. De meeste geleerden dragen de opinie dat deze letters de benaming zijn voor het hoofdstuk dat geopend wordt. Daarom heeft de geliefde profeet ﷺ de hoofdstukken ook vernoemd naar de letters waarmee ze beginnen. Daarnaast vormt het gebruik van deze letters een uitdaging tegen de Arabieren



om aan te tonen dat de Koran een wonder is. Deze losstaande Arabische letters laten zien dat de Koran Arabisch is, maar ongeacht dit feit niet te imiteren is door de Arabieren zelf die de meesters zijn van de Arabische taal.

Er zijn ook geleerden die bepaalde betekenissen hebben gegeven aan deze letters, zoals dat een bepaalde letter een afkorting is voor een naam van Allah ﷻ. Hierbij hebben ze bepaalde gedichten als bewijs gebruikt waarin Arabieren woorden afkorten tot letters. Met losstaande letters op bepaalde betekenissen doelen, is dus gebruikelijk onder de Arabieren.

Wordt vervolgd...

