

## ***Taşawwuf* in het licht van de Koran en Sunna - deel 8**

### **De zesde verhandeling**

De mensen van de wereld zijn vier soorten. De deugdelijkheid van de wereld is afhankelijk van de deugdelijkheid van deze vier soorten mensen. De eerste is een oprechte aanbidder die vroom en asceet is en een gedegen kennis heeft over Allah ﷻ en de religie. De tweede is een geleerde van de islamitische wetgeving die de Koran en de Sunna goed kent, ernaar handelt en de mensen onderwijst en adviseert. Hij beveelt het goede en verbiedt het kwade en vreest van niemand, behalve Allah ﷻ. De derde is een staatsleider die rechtvaardig en eerlijk is. Hij is deugdzaam en integer. De vierde is een rijke persoon die vroom is. Hij heeft een legitiem eigendom en besteedt het om de armen en behoeftigen te helpen.

Tegenover elk van deze soort staat de tegenpool ervan die schijnbaar op de bovengenoemde soorten lijkt, maar in de werkelijkheid niet is. Tegenover de godzalige aanbidder staat de verwarde soefi. Tegenover de godzalige geleerde staat de zondige en corrupte geleerde. Tegenover de godzalige staatsleider staat de tiran. Tegenover de godzalige rijke staat de opportunistische rijke. Deze vier genoemde tegenpolen zijn de oorzaak van alle ellende in de wereld.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Geparafraseerd uit *al-fuṣūl al-'ilmiyya wa al-'uṣūl al-ḥikemiyya*, p. 21-22.