



Enes Ulusoy



12-04-2022



3 minuten

“Actus non facit reum nisi mens sit rea.”

Reactie op het islamofobisch gebraak van een giftig serpent

Het is een gewoonte van mij om in de gezegende maand Ramadan alle publicaties tijdelijk stop te zetten om volledig te kunnen focussen op de vereisten en verzoeken van deze gezegende maand. Deze keer heb ik me niet kunnen inhouden. Het afgelopen weekend kreeg ik een bericht binnen met een link naar een column op de website van Het Parool. De column bevat walgelijke uitingen van een ellendige afvallige die we vaker horen kotsen over de islam en de moslims. Ik weet dat ze geen aandacht verdient. Een arend vangt geen vliegen, maar de uitingen die ze doet over mijn geloof hebben allang de grenzen van verdraagzaamheid overschreden. Deze dame polariseert continu de Nederlandse samenleving met haar aperij. Ze moet daarom echt verbannen worden van godsdienstsociologische oordelen vervaardigen die noch wetenschappelijke waarde hebben noch opbrengst aan de samenleving. De onderwerpen waarover ze schrijft, vallen niet onder haar vakgebied. Ik durf zelfs te zeggen dat ze geen enkele klassieker heeft gelezen van de islamitische literatuur. Ze heeft geen kennis over de moslimgeschiedenis en ook niet over de sociologische verhoudingen in dit land. Het enige wat ze iedere keer doet, is haar eigen trieste levensverhaal, als het natuurlijk op waarheid berust, als toetssteen gebruiken om de moslims en hun religieuze opvattingen denigrerend te veroordelen. Dit is op zijn minst gezegd het meest onaangename amateurisme dat zich voor kan doen in het religieuze discours in Nederland. Naast haar overduidelijke kennishiaten in de onderwerpen waarover ze schrijft, heeft ze ook een zeer giftige pen. Ze kan erg onbeschoft worden als ze schrijft over de islam en de moslims, maar dit is ook te verwachten nadat ik had gelezen wat ze in haar autobiografische roman schreef over haar eigen moeder. Kortom, haar uitingen zijn bedoeld om de moslims te stigmatiseren en te marginaliseren. En dit pik ik niet!

Ze beweert in haar column dat de Nederlandse journalistiek islamofielisch is, omdat ze publiceren over de komst van de Ramadan. Hoezo maakt dit de media islamofielisch? Je hoeft toch niet een vurige voorstander te zijn van iets, omdat je als mediaorgaan daarover hebt



gepubliceerd? Als dit je redeneerkunde is, dan kan ik je alvast verklappen dat je in ieder geval geen ijzeren logica hebt! Een grote onzin, natuurlijk, wat ze allemaal schrijft. Neem als voorbeeld het artikel *Teleterrorisme* van Martijn de Koning gepubliceerd in 2019 op de website van NieuwWij. Hij schrijft: “Eerder schreef Tayfun Balcik over zijn onderzoek naar berichtgeving over moslimvrouwen in de Volkskrant, gedurende één maand in 2018: ‘Van de 55 berichten, waar vrouwen met een (mogelijke) moslimachtergrond direct of indirect in voorkomen, blijft 28 maal het beeld van de onderdrukte moslima hangen. Alleen de moslim als ‘terrorist’ scoort meer hits op de turflijst, maar daarover meer in een andere publicatie.’”¹ (Einde citaat) Historicus Tayfun Balcik heeft onderzoek gedaan naar de profilering en beeldvorming van de moslims in vier grote Nederlandse kranten. De onderzoeksresultaten van Balcik tonen aan dat er een sterke tendens is in deze kranten om terreur direct te koppelen aan de islam. Mevrouw wijsneus heeft het dus helemaal mis. De Nederlandse media kunnen zich niet eens volledig ontdoen van islamofobie, laat staan dat hun uitzendingen gekenmerkt kunnen worden met islamofilie.

Ze noemt verder een aantal zaken om aan te duiden dat vasten ongezond is voor de mentale en lichamelijke toestand van de mens. Ze schrijft: “Maar de ramadan kent zeker ook een schaduwkant waar de media niet over lijkt te berichten: bijvoorbeeld die van de sociale controle, de ‘ramadanpolitie’, de tergende vermoeidheid, de uitdrogende (en ongezonde) dorst, de hoofdpijn...” (Einde citaat) Hoe onwetend wil je zijn voor iemand die niet uit het ei of uit de grot komt?! Ze heeft waarschijnlijk nooit gehoord over de deugden en positieve effecten van voedsel-onthoudingsvormen, zoals *intermittent fasting*. Er zijn talloze wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over de positieve effecten van het vasten op het menselijke lichaam. Je moet uiteraard wel capabel genoeg zijn om die wetenschappelijke artikelen correct te kunnen begrijpen! Ik wil hier ook vermelden dat deze aanbiddingsvorm, dus vasten, vrijwel in elke levensbeschouwing terugkomt. Het is niet alleen een religieus ritueel, maar ook een techniek of een methode om discipline, zelfbeheersing en geduld te realiseren. Bovendien verschaft het medelijden en grootmoedigheid. Het verlost je

¹ <https://www.nieuwwij.nl/opinie/teleterrorisme/>



van overbodige lusten en hebzucht. Dat is ook de reden dat alle bekende filosofen en denkers deze aanbiddingsvorm hebben geprezen. Hippocrates, Plato, Socrates en Aristoteles hebben vasten geprezen en geadviseerd. Paracelsus heeft vasten de grootste kuur genoemd.

Pythagoras liet zijn eigen leerlingen vasten, omdat ze zich op deze manier beter konden focussen op hun studie. Ik kan de voorbeelden vermeerderen, maar hierover kan ik een zelfstandig artikel schrijven. Ze zijn te veel om op te sommen. Toen Gandhi op zijn zeventigste werd behandeld door artsen, liet hij een grote indruk achter bij hen, want Gandhi had de gezondheid en fitheid van een veertigjarige persoon. Toen de artsen hem hierover vroegen, zei hij dat hij de helft van zijn leven had doorgebracht met vasten.

Ze heeft het ook over een *ramadanpolitie* (!) in haar column. Ik weet niet in wat voor een zieke omgeving zij leeft, maar ik heb genoeg moslims in mijn omgeving die niet meedoen aan vasten zonder dat ze daardoor problemen ervaren. Ze schrijft verder: “Vrouwen die menstrueren en daardoor ‘onrein’ zijn en niet mogen bidden, vasten of de moskee betreden, moeten stiekem buiten eten, omdat ze uit schaamte niet tegen de mannelijke familieleden kunnen zeggen dat ze menstrueren. Dat is hartstikke taboe.” (Einde citaat) Ongelofelijk, exageratie heeft ook zijn grenzen! Ik ben in dit land geboren en ik ben als een zeer actief lid van de moslimgemeenschap opgegroeid, maar ik heb nog nooit zoiets gehoord of gezien. In godsnaam, welke grotbewoner permitteert zich om zijn vrouwelijke familieleden hun menstruatie kwalijk te nemen. Er zijn twee mogelijkheden: (1) of jij hebt een waanzinnig fantasievermogen waarmee je deze zielige leugens verspreidt, (2) of jij komt uit een zieke leefomgeving.

Ten slotte wil ik het kort hebben over wat ze over de Edele Koran schrijft: “... antieke sprookjes uit een heilig boek en de daarbij horende verplichtingen.” (Einde citaat) Weet je wat ik graag zou willen doen met zulke onbeschofte figuren zoals jij die grote uitspraken doen over onderwerpen waar ze totaal geen kennis over hebben? Een basale kinderquiz houden over de Koran en lachend toezien hoe je gelaatstrekking verandert wanneer aan het licht komt dat je een duister onwetende bent.