



Hoe om te gaan met LGBT?

Er zijn twee bronnen voor alle ellende in de moslimgemeenschap: (1) verdeeldheid en (2) onwetendheid. Door deze misère zijn we als moslims nog steeds niet geslaagd in het correct verkondigen van de islam, zowel aan de medemoslims als aan de niet-moslims. Deze mislukking manifesteert zich opnieuw in onze houding tegenover de LGBT'ers. Het verbod op LGBT in de islamitische wetgeving is inderdaad vast komen te staan met eenduidige en onomstotelijke bewijzen. Dit impliceert echter niet dat deze mensen onrechtmatig bejegend mogen worden met schuttingtaal, geweld, buitensluiting, agressie, onderdrukking, etc. Een moslim dient goed advies te geven aan zijn medemoslim en medemens. LGBT behoort tot de grote zonden en is even afkeurenswaardig in de islamitische wetgeving als alcohol nuttigen, gokken, valse getuigenis afleggen, rente consumeren, etc. Zoals je niemand beledigt of buitensluit, omdat hij alcohol nuttigt of rente consumeert, dien je dat ook niet te doen bij LGBT'ers. Jouw taak is goed advies geven en uitleggen waarom iets afkeurenswaardig is in de islamitische wetgeving. Het bestraffen of vergeven van iemand is aan Allah ﷻ. De zonden zijn tussen de dienaar en de schepper. Zo moet het ook blijven. Hieronder volgt een aantal wetenswaardigheden die als richtlijnen dienen bij de omgang met LGBT'ers:

1. Een niet-moslim is in de eerste instantie sowieso niet verplicht om zich aan de islamitische wetten te houden. Het wordt ook niet van hem aanvaard zolang hij niet gelooft. Er is hier sprake van een prioriteitsladder. Wat als eerst verwacht wordt van een niet-moslim is dat hij gelooft. Het heeft dus geen zin om een niet-moslim LGBT'er te berispen voor zijn geslachtskeuze, terwijl hij niet eens gelooft.
2. Een moslim LGBT'er wordt hierdoor niet afvallig. Het plegen van een zonde leidt niet direct tot ongeloof zolang men gelooft dat het een zonde is. Dit principe wordt in alle klassieke *'aqida*-boeken vermeld.¹
3. De geliefde profeet ﷺ heeft gezegd wat neerkomt op: "Iemand die berouw toont van zijn zonde, is alsof hij deze zonde nooit heeft gedaan."²

¹ Zie hiervoor de klassieke teksten, zoals *al-'aqida al-tahawiyya*, *al-'aqā'id al-nasafiyya*, *al-fiqh al-akbar*.

² Opgenomen in onder andere *al-sunan* van de hadithgeleerde Ibn Maja en *al-mu'jam al-kabir* van de hadithgeleerde al-Tabarani.



4. Het is ten strengste verboden gemaakt in de Koran om de zonden van anderen te onderzoeken, te bespioneren of na te vragen. Het is ook niet toegestaan om iemand vragen te stellen over zijn zonden.³
5. Het is ten strengste verboden gemaakt in de Koran om mensen te vernederen of te beledigen of bijnamen te geven door bijvoorbeeld hun zonden of fysieke kenmerken.⁴ De geliefde profeet ﷺ heeft zelfs gezegd dat de persoon die een zondige beledigt/kleineert door zijn zonde, niet zal sterven voordat hij dezelfde zonde pleegt.⁵
6. In de Koran wordt het verhaal van de profeet Lut uitvoerig beschreven. Het volk van de profeet Lut bestond uit homoseksuelen. De profeet Lut heeft hen jarenlang met geduld en verdraagzaamheid gewaarschuwd en adviezen gegeven. Er is in de Koran een passage waarin de dialoog tussen de profeet Lut en een aantal homoseksuelen wordt verhaald. Deze mannen zijn het huis van de profeet Lut binnengevallen om zijn mannelijke gasten lastig te vallen.⁶ De reactie van de profeet Lut is heel noemenswaardig: “Hier zijn mijn dochters als jullie met hen willen trouwen!”⁷ Hij stelt ze dus zijn dochters voor om ermee te trouwen in plaats van homoseksualiteit. Glorie aan Allah ﷻ! Waar is het gedrag van de profeten en waar is ons gedrag?
7. Allah ﷻ verhaalt in de Koran hoe Hij ﷻ de opdracht gaf aan de profeet Musa en Harun om de farao te waarschuwen voor zijn misdaden. Allah ﷻ zei tegen hen dat ze de farao zachtmoedig moesten aanspreken. Dit is een enorm belangrijk principe in het geven van advies en waarschuwing. Deze farao was een genadeloze tiran die zijn hele land terroriseerde. Bovendien had hij afgekondigd dat hij zogenaamd god was. Het gaat om zo een grote boosdoener, maar Allah ﷻ geeft de instructie aan de profeet Musa en Harun om hem vriendelijk te bejegenen.⁸
8. De houding van onze geliefde profeet ﷺ in extreem buitengewone gevallen dient als een bindende leidraad voor ons. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

³ Zie onder andere Koran, 49:12.

⁴ Zie onder andere Koran, 49:11.

⁵ Opgenomen in onder andere *al-sunan* van de hadithgeleerde al-Tirmidhi.

⁶ Deze gasten waren eigenlijk engelen in de gedaante van knappe mannen. Ze waren gekomen om het volk van Lut te verwoesten door hun daden waaronder homoseksualiteit.

⁷ Zie Koran, 15:66-71.

⁸ Zie Koran, 20:44.



- Er kwam een bedoeïen naar de gebedsruimte om de geliefde profeet ﷺ voor het eerst te ontmoeten. Toen hij zijn kleine behoefte moest doen, urineerde hij in een hoek van de gebedsruimte. Sommige metgezellen wilden naar hem grijpen, maar de geliefde profeet Mohammed ﷺ hield ze tegen en zei dat ze maar een emmer water hoefden te gieten. Daarna leerde hij ﷺ deze bedoeïen dat de gebedsruimte een heilige plek is en daarom schoon moet blijven. De bedoeïen werd moslim.⁹
- Een nieuw bekeerde metgezel reageerde een keer tijdens het gebed op iemand anders. Hij wist nog niet dat het verboden was om tijdens het gebed irrelevant te spreken. De aanwezigen gingen zich op hun lippen bijten. Deze metgezel was erg geschrokken en begreep zijn fout. Hij vreesde voor de harde berisping van de geliefde profeet ﷺ, maar de profeet ﷺ werd niet boos op hem en berispte hem ook niet. Hij ﷺ zei alleen dat het gebed niet bedoeld is voor wereldse dingen, maar alleen voor koranrecitatie en smeekbede. Deze metgezel kon zijn bewondering niet inhouden en maakte bekend dat hij geen lievere leermeester had gezien dan de profeet Mohammed ﷺ.¹⁰
- Er kwam een jonge metgezel naar de geliefde profeet ﷺ en zei dat hij ontucht wilde doen met een dame. Sommige metgezellen wilden agressief optreden, maar de profeet ﷺ hield ze tegen. De profeet ﷺ bejegende deze jongeman met respect en liefde. Hij ﷺ vroeg hem of hij het leuk zou vinden als iemand met zijn zus, moeder of tante ontucht zou doen.¹¹ Dit had zo een grote impact op de jongeman dat hij onmiddellijk zijn fout begreep.

⁹ Overgeleverd in *al-sahih* van zowel de hadithgeleerde al-Muslim als de hadithgeleerde al-Bukhari.

¹⁰ Overgeleverd in *al-sahih* van de hadithgeleerde al-Muslim.

¹¹ Overgeleverd in *al-musnad* van de supergeleerde Ahmad ibn Hambal.



De geliefde profeet ﷺ is gezonden samen met de Koran om vrede, rechtvaardigheid en gelukzaligheid te brengen op de wereld. Wij dienen als moslims zielen te winnen, maar wat wij doen met ons gedrag en uitingen is materiaal geven aan andersdenkenden waarmee ze de islam proberen te demoniseren. Door de daden of uitingen van onwetende enkelingen wordt de hele Nederlandse moslimgemeenschap weer de wrijfpaal. Als je een LGBT'er buitensluit of gewelddadig behandelt, zal je hem alleen maar afstandelijker maken tegen de islam. Dit is niet wat Allah ﷻ en de profeet ﷺ wensen, maar dit is precies wat de duivel wenst. Kies je kant!

