



## Remedie tegen de idioterie over de identiteit van Mahdie

De overtreffende meerderheid van de moslimgeleerden hebben de komst van Mahdie, vrede zij met hem, bevestigd op basis van authentieke berichten afkomstig via de metgezellen met massatransmissie van de geliefde profeet, vrede en zegeningen zij met hem. De profetische overleveringen over Mahdie komen voor in de *ṣaḥīḥ* en *sunan* compilaties van grote hadithgeleerden, zoals imam Bukhari, imam Muslim, imam Ibn Hibban, imam Ibn Maja, imam Tirmidhi, imam Abu Dawud en vele anderen. In sommige overleveringen wordt Mahdie impliciet genoemd en in sommige expliciet. De authenticiteitsgraden van de overleveringen zijn divers tussen *ṣaḥīḥ*, *ḥasən*, *gharīb* en *mawḏūʿ*. Het is echter wel zo dat de authentieke overleveringen hierover in zijn geheel de gradatie van *tawātur maʿnawi* hebben bereikt volgens sommige geleerden. Imam al-Qurtubi schrijft hierover: “Er is gezegd: ‘*Hij (Mahdie) is ‘Isa en meer niet.*’ Deze uitspraak is pertinent onwaar, want de authentieke overleveringen hebben de gradatie van *tawātur* bereikt dat Mahdie van het nageslacht van de profeet is. Het is dus niet toegestaan om het te interpreteren met ‘Isa.’”<sup>1</sup>

1

Hetzelfde wordt bekrachtigd door imam Ibn Hajar al-Haythami in zijn werk *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaẓar*. Een soortgelijk citaat is gekomen van imam Muhammad ibn Hasen al-Aburi in zijn boek *Manāqib al-Shāfiʿi* waarin hij schrijft: “De berichten hebben de gradatie van *tawātur* bereikt en zijn verspreid dat de boodschapper van Allah Mahdie (expliciet) heeft genoemd, dat Mahdie van zijn familie is, en dat hij zeven jaar lang zal heersen, en dat hij de aarde zal vullen met rechtvaardigheid, en dat ‘Isa zal verschijnen om hem te helpen met de moord van Dajjal, en dat Mahdie de imam van de moslimnatie zal worden (door het gebed voor te gaan), terwijl ‘Isa (zelfs) achter hem zal bidden.”<sup>2</sup> Dit citaat is door niemand bekritiseerd of verworpen, terwijl het door meerdere deskundigen is bekrachtigd en overgeleverd, zoals imam al-Mizzi in zijn *Tah-dhīb al-Kamāl* en imam Ibn Hajar al-‘Asqalani in zijn *Tah-dhīb al-Tah-dhīb*.

<sup>1</sup> Zie de *tafsīr* van imam al-Qurtubi, vol. 10 p. 179-180. Zie introductie van Mahir Adib Habbush in zijn *taḥqīq* en *taʿlīq* van *al-Mashrab al-Wardi fī Madh-hab al-Mahdi* van Molla ‘Ali al-Qari.

<sup>2</sup> Zie introductie van Mahir Adib Habbush in zijn *taḥqīq* en *taʿlīq* van *al-Mashrab al-Wardi fī Madh-hab al-Mahdi* van Molla ‘Ali al-Qari.



Er zijn tegenwoordig religieuze gemeenschappen, ook in Nederland, waarvan de prominente leden of woordvoerders belachelijke uitingen maken over hun (geestelijke) leermeesters waarvan sommigen zelfs reeds overleden zijn. Ze claimen valse dat hun leermeester Mahdie is/was! Los van het feit dat die leermeester zelf enorm woedend zou worden ingeval hij getuige zou zijn geweest van deze smerige leugen. Dit is een zeer gevaarlijke bewering welke betrekking heeft op de geloofsleer. Daarom is dit artikel samengesteld om aan te tonen dat Mahdie nog niet is gekomen, als hij komt dat er op internationaal niveau grote ophef zal ontstaan en dat jong en oud iedereen zal weten dat hij daadwerkelijk is gekomen. Bovendien zal na zijn komst de Dajjal verschijnen en daarna zal 'Isa, vrede zij met hem, komen om Dajjal te vermoorden. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben niet plaatsgevonden, terwijl de tot Mahdie verklaarde mensen allang zijn overleden. De Mahdie-claimanten die momenteel in leven zijn, voldoen ook niet aan de eisen van de werkelijke Mahdie die in de berichten zijn uiteengezet, zoals hieronder toegelicht zal worden.

De overleveringen over Mahdie zijn te veel om ze in dit kortbondig artikel op te sommen, maar enkele *ahādīth* waarin Mahdie wordt beschreven, zijn als volgt weer te geven:

- ❖ “Mahdie is een man van mijn nageslacht. Zijn gezicht is zoals een sprankelende ster.” Deze *hadīth* is overgeleverd door imam al-Ruyani en is authentiek verklaard door Abu Bakr ibn al-‘Arabi.<sup>3</sup> De grote maliki geleerde Abu Bakr ibn al-‘Arabi, niet te verwarren met imam Muhyiddin ibn ‘Arabi, behoort tot de prominente geleerden van Andalusië in de vijfde eeuw en heeft onder meer gestudeerd bij Hujja al-Islam imam Abu Hamid al-Ghazali.
- ❖ “Mahdie behoort tot ons, Ahl al-Bayt. Allah zal hem in een nacht klaarstomen.” Het is overgeleverd door imam Ahmad ibn Hambal in *al-Musnad* en door imam Ibn Maja in *al-Sunan*.<sup>4</sup>
- ❖ “Mahdie behoort tot mij. Hij heeft een wijd voorhoofd en een arendsneus. Hij zal de aarde vullen met eerlijkheid en rechtvaardigheid, zoals het ervoor gevuld zal zijn met ongerechtigheid en onrecht. Hij zal zeven jaar heersen.” Dit is overgeleverd door

---

<sup>3</sup> Molla ‘Ali al-Qari, *al-Mashrab al-Wardi fī Madh-hab al-Mahdi*, p. 65-66.

<sup>4</sup> Molla ‘Ali al-Qari, *al-Mashrab al-Wardi fī Madh-hab al-Mahdi*, p. 74.

imam Abu Dawud in *al-Sunan* en door imam Hakim in *al-Mustadrak*.<sup>5</sup> Het bericht is bekrachtigd door meerdere deskundigen. Molla ‘Ali al-Qari schrijft in de uitleg van deze overlevering dat het op de schoonheid van Mahdie duidt en dat zijn staat machtig en groot zal zijn. De genoemde regeringsperiode in de overlevering gaat over de periode voordat ‘Isa, vrede zij met hem, naar de aarde komt. Bovendien zal ‘Isa, vrede zij met hem, als volgeling van Mahdie komen.<sup>6</sup> De berichten over de komst van ‘Isa, vrede zij met hem, zijn zonder meningsverschil met massatransmissie tot ons gekomen, zoals de gezaghebbende geleerde Mahmud al-Alusi in zijn welbekende *tafsīr* genaamd *Rūḥ al-Me‘ānī* heeft aangegeven. De terugkomst van ‘Isa, vrede zij met hem, is ook als een geloofsartikel opgenomen in de basisteksten van *‘aqīda* en behoort daarom op zijn minst tot de kenmerken van de soennitische geloofsovertuiging. Daarom wordt de ontkenner ervan minstens bestempeld met zware *bid‘a* en door vele andere geleerden zelfs met *kufṛ*.<sup>7</sup>

- ❖ “De wereld zal niet vergaan en tot einde komen, totdat een man van mijn nageslacht heerser zal worden. Zijn naam is hetzelfde als mijn naam.”<sup>8</sup>
- ❖ Mahdie zal verschijnen nadat een groep ruiters met zwarte vlaggen vanuit het oosten verschijnen.<sup>9</sup>
- ❖ Er zal uit de hemel aangekondigd worden door een engel dat hij Mahdie is en dat iedereen hem moet volgen.<sup>10</sup>
- ❖ Moslims zullen gelijk voor de Ka’ba eed afleggen bij Mahdie wanneer hij verschijnt. Onder deze moslims zullen er prominente mensen zijn, zoals vromen en geleerden.<sup>11</sup>
- ❖ Mahdie zal vanuit al-Quds in huidig Palestina heersen en zal grote hoeveelheden aan geld en weelde uitdelen aan de mensen.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> Molla ‘Ali al-Qari, *al-Mashrab al-Wardi fī Madh-hab al-Mahdi*, p. 74.

<sup>6</sup> Molla ‘Ali al-Qari, *al-Mashrab al-Wardi fī Madh-hab al-Mahdi*, p. 75-76.

<sup>7</sup> Zie ook het werk *al-Taṣrīḥ bi mā tawātara fī nuzūl al-Masīḥ* van imam Anwar Shah al-Kashmiri, in het bijzonder de pagina’s 55-58 in de introductie van shaykh ‘Abdulfattah Abu Ghudda.

<sup>8</sup> Overgeleverd door imam Ahmad ibn Hambal in *al-Musnad*, imam Abu Dawud in *al-Sunan*, imam Hakim in *al-Mustadrak* en imam Tirmidhi in *al-Sunan* waarover hij zei: *ḥasenun ṣaḥīḥ*.

<sup>9</sup> Overgeleverd door imam Ibn Maja in *al-Sunan*. Zie ook *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaẓar* van imam Ibn Hajar al-Haythami, p. 30.

<sup>10</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaẓar*, p. 31.

<sup>11</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaẓar*, p. 31.

<sup>12</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaẓar*, p. 32.

- ❖ Profeet ‘Isa zal achter Mahdie bidden, omdat hij de werkelijke leider van de moslimwereld in die tijd zal zijn.<sup>13</sup>
- ❖ Mahdie zal Rome en vele andere gebieden veroveren of vreedzaam overnemen van hen, zoals onder andere overgeleverd in *al-ṣaḥīḥ* van imam Muslim.<sup>14</sup> In dezelfde periode zal ook de Armageddon plaatsvinden. Mahdie zal heersen over de hele wereld, zoals profeet Sulayman en Dhul-Qarnayn deden.<sup>15</sup>
- ❖ Mahdie zal komen uit Madina. Ze zullen de eed afleggen bij hem in Mekka. Daarna zal hij naar Damascus, Khorasan en andere gebieden gaan. Uiteindelijk zal zijn regeringscentrum al-Quds worden.<sup>16</sup>

Dit zijn slechts enkele gegevens over Mahdie en zijn activiteiten. Prominente geleerden hebben enorme boeken geschreven specifiek over dit onderwerp. Dit artikel is gebaseerd op slechts een aantal van deze boeken. Het is daarom onmogelijk om dit onderwerp in een eenvoudig artikel verzaadigend te behandelen. Dat is het doel van dit artikel ook niet. Het gaat er slechts om dat men aan de hand van de bovengenoemde gegevens inziet dat Mahdie er nog niet is en dat bepaalde geestelijke leiders van de afgelopen eeuw en decennia geen Mahdie kunnen zijn. Als je bij de pinken bent, is een gebaar voldoende!

---

<sup>13</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaḏar*, p. 33.

<sup>14</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaḏar*, p. 33.

<sup>15</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaḏar*, p. 39.

<sup>16</sup> Imam Ibn Hajar al-Haythami, *al-Qawl al-Mukhtaṣar fī ‘Alāmāt al-Mahdi al-Muntaḏar*, p. 36.