



Vieren van de geboorte van de profeet

De islamitische geleerden door de eeuwen heen hebben het vieren van deze dag als iets goeds geacht zolang dit binnen de grenzen van de islam blijft. Tevens dient men te weten dat niemand zegt dat het vieren van deze dag noodzakelijk is. Het is toegestaan en een persoonlijke keuze.

Wat verstaat men onder *vieren*? Het is een gewoonte geweest (en dat is het nog steeds) van de moslims bijna over de hele wereld dat ze op deze dag bijeenkomen en mensen eten en drinken trakteren. Meestal vasten de moslims op deze dag. Tevens worden zijn voortreffelijkheden en fragmenten uit zijn biografie verteld aan de mensen. Op deze manier wordt er aan de geliefde profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, gedacht. Hoe kan een moslim hiertegen bezwaar hebben? Sommigen gaan zelfs nog verder door te oordelen op het verbod en dwaling van zo een nuttige bijeenkomst en herdenking.

Allah, de almachtige, openbaart wat neerkomt op: “Zeg (O Mohammed): ‘In de overvloed van Allah en in zijn genade; laat hen daarin verheugen.’ Dat is beter dan (de weelde die) zij verzamelen.”¹ Allah draagt ons op om met zijn genade blij te zijn. Wat is dan de genade van Allah? Is de geliefde profeet ook een genade van Allah of niet? Hierover zegt Allah wat neerkomt op: “En Wij hebben jou (O Mohammed) niet anders dan als genade voor de werelden gestuurd.”² Allah, de almachtige, openbaart dat de geliefde profeet een genade is voor de werelden. Waarom? De profeet heeft ons Allah geleerd. De profeet heeft ons geleerd hoe we Allah moeten aanbidden. Allah heeft hem uitverkoren voor deze opdracht.

De moslims uiten dus slechts hun blijdschap op deze dag. Men verstaat niets anders dan dit onder het *vieren* van zijn geboorte. Ze zijn blij en daarom trakteren ze eten en drinken. Ze zijn blij en daarom bedanken ze Allah door op deze dag te vasten, omdat Hij de geliefde profeet op deze dag heeft gezonden naar de werelden. Ze zijn blij en daarom lezen ze op deze dag zijn biografie, zijn eigenschappen en voortreffelijkheden. De geliefde profeet heeft zelf ook op zijn eigen geboortedag Allah bedankt. De profeet heeft zijn geboortedag gevierd, zoals in de overlevering van Abu Qatade staat. De profeet werd gevraagd waarom hij vastte op

¹ Koran, 10:58.

² Koran, 21:107

maandagen. Hierop gaf hij als antwoord: “Op deze dag ben ik geboren en op deze dag werd mij (voor het eerst) geopenbaard.”³ Dit is ook een vorm van vieren. Manier van vieren kan verschillend zijn, maar de betekenis van vieren is aanwezig. Of dit nou gedaan wordt door middel van vasten of eten trakteren of bijeenkomen om zijn biografie te bestuderen, het blijft vieren, want er wordt een waarde aan geschonken.

Er zijn ook andere overleveringen die erop duiden dat de geliefde profeet een bepaalde dag waarde gaf en deze dag ging herdenken door een historische gebeurtenis die plaatsvond op deze dag. Een voorbeeld hiervan is de dag van ‘*āshūrā*’. Op deze dag vonden belangrijke gebeurtenissen plaats in de geschiedenis, zoals dat profeet Musa werd gered van farao. De Joden vastten daarom op deze dag. Toen de geliefde profeet dit zag, besloot hij ook te vasten op deze dag ter herinnering van die gebeurtenis, omdat profeet Musa zijn broeder is en dichterbij hem is dan de Joden. Hetzelfde geldt voor vrijdag. Op deze dag was bijvoorbeeld profeet Adam geboren en andere belangrijke gebeurtenissen vonden plaats op deze dag. Daarom is het ook een heilige dag. De geliefde profeet gaf ook waarde aan bepaalde plaatsen waar belangrijke gebeurtenissen waren plaatsgevonden, zoals in een overlevering staat vermeld dat de geliefde profeet twee gebedseenheden ging bidden bij een plaats tijdens de nachtelijke reis waar profeet ‘Isa was geboren.⁴ Het is een gewoonte van Allah en de geliefde profeet Mohammed om bepaalde tijden en plaatsen waarde te schenken ter herinnering van een waardevolle gebeurtenis.

2

Men beweert dat het vieren van deze dag een slechte innovatie is in de religie. Het vieren of herinneren van deze dag is geen innovatie, maar bijeenkomen op deze dag kan wel als innovatie worden beschouwd, maar niet elke innovatie is slecht. De geleerden hebben innovatie verdeeld in vijf categorieën: (1) noodzakelijke innovatie, zoals het bestuderen van de islamitische wetenschappen, (2) gewenste innovatie, zoals het bouwen van ziekenhuizen, (3) ongewenste innovatie, zoals het versieren van de gebedsruimten, (4) toegestane innovatie, zoals het gebruikmaken van auto’s en als laatste (5) verboden innovatie. Hieronder valt alles wat indruist tegen de Koran en Sunna. De supergeleerde Muhammad ibn Idris al-Shafi’i zei:

³ In *al-ṣaḥīḥ* van Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, het hoofdstuk over *al-ṣawm*.

⁴ Overgeleverd door al-Bazzar, Abu Ya’la en al-Tabarani. De overlevering is authentiek verklaard door Ibn Hajar al-Haythami in *Majma’ al-zawā’id*.

“Iets wat als nieuwigheid wordt verzonnen en indruist tegen de Koran of de Sunna of de consensus van de geleerden of een bericht van de vrome voorgangers, dan is dit een dwalende innovatie. Iets wat als nieuwigheid wordt verzonnen en behoort tot het goede en niet tegenstrijdig is met de voornoemde zaken, dan is het geprezen.” (Einde citaat) De geliefde profeet heeft namelijk ook gezegd: “Wie een goede gewoonte implementeert in de islam en hiermee wordt gehandeld na hem, voor hem wordt dezelfde beloning geschreven van degene die hiermee handelt.”⁵

Grote geleerden hebben specifiek over dit onderwerp geschreven om aan te tonen dat het geen slechte innovatie is. Een aantal van deze geleerden is Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Nawawi, al-Qastalani, al-Suyuti, al-Sakhawi, Ibn Nasiriddin al-Dimashqi, al-‘Iraqi, ‘Ali al-Qari, Ibn Kathir, al-Zabidi.

Ibn Hajar al-‘Asqalani schrijft het volgende hierover:

De oorsprong van de viering van de geboortedag is een innovatie. Het is niet overgeleverd van iemand van de vrome voorgangers van de eerste drie eeuwen. Het heeft daarnaast echter wel goede kanten en ook nadelen. Wie de goede kanten ervan benut en de nadelen vermijdt, dan is het een goede innovatie en anders niet. Wat betreft datgene wat op deze dag wordt gedaan, het is noodzakelijk om op deze dag te beperken tot wat dank inhoudt jegens Allah, zoals koranrecitatie, eten geven, aalmoes geven, lofdichten zingen met betrekking tot de profeet en ascetisme waarmee de harten worden aangezet tot het verrichten van het goede en handelen voor het hiernamaals. Het is ook gewenst voor ons om dank te uiten aan Allah door middel van bijeenkomsten en het trakteren van maaltijden.⁶

De prominente geleerde Jalaladdin al-Suyuti bevestigt deze uitleg van Ibn Hajar en schrijft dat het vieren van de geboortedag van de geliefde profeet Mohammed een goede gewoonte is.⁷

Shams al-Din al-Sakhawi schrijft hierover: “Als er daarin niets anders zou zijn behalve het vernederen van de satan en het verblijden van de moslims, zou het zeker genoeg zijn. Als de

⁵ In *al-ṣaḥīḥ* van Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, het hoofdstuk over *al-‘ilm*.

⁶ Jalaladdin al-Suyuti, *al-ḥāwī li al-fatāwā*, vol. 1 p. 188.

⁷ Jalaladdin al-Suyuti, *al-ḥāwī li al-fatāwā*, vol. 1 p. 188.

mensen van het kruis de geboortedag van hun profeet als grootste feest nemen, dan is het voor de moslims eerder en gepaster om hun eigen profeet te eerbiedigen.”⁸

Degenen die bezwaar hebben tegen het vieren van de geboortedag van de profeet zijn meestal de moslims die geïnspireerd zijn door de islamitische geleerde Ibn Taymiyya, terwijl deze geleerde zelf ook heeft toegegeven dat het vieren van die dag een goede handeling is. Hij schrijft hierover het volgende: “De eerbiediging van de geboortedag van de profeet en het vieren ervan als een groot feest, wat dus wordt gedaan door bepaalde mensen, is een grote beloning voor hen wegens hun goede intentie en de eerbiediging van de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, met zijn familie en met zijn metgezellen.”⁹

De geboortedag van een mens is niet zomaar een dag. Vooral als die mens een profeet is, dan heeft het een gemeenschappelijke waarde, omdat profeten als rechtleiding zijn gestuurd naar de mensheid. Allah, de almachtige, feliciteert zelfs de geboortedag van profeet Yahya: “En vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd, en de dag dat hij sterft en de dag dat hij weer tot leven wordt opgeroepen.”¹⁰

Er zijn helaas ook bepaalde onwetende kringen die buitengewone handelingen verrichten op deze dag, zoals springen, dansen, muziekinstrumenten spelen, niet houden aan seksesegregatie en verzonnen overleveringen voordragen. Dit zijn verboden handelingen waartegen geleerden hebben gewaarschuwd. Het is daarom niet toegestaan om mee te doen aan zulke bijeenkomsten ook al is het voor de geboortedag van de geliefde profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem.

⁸ Shams al-Din al-Sakhawi, *Tārīkh al-iḥtifāl bi al-mawlid al-nabawi*.

⁹ Ibn Taymiyya, *Iqtidā’ al-ṣirāt al-musteqīm*, vol. 1 p. 297.

¹⁰ Koran, 19:15.