



Enes Ulusoy



04-03-2022



1 minuten

## *Taşawwuf* in het licht van de Koran en Sunna - deel 10

### De achtste verhandeling

Degene die van het wereldse wenst wat gelijk is aan zijn behoefte of meer dan genoeg is, maar deze niet in staat wordt gesteld, omdat het hem niet is voorbestemd, behalve dan minder dan wat hij daadwerkelijk nodig heeft, is een arme persoon. Deze wordt niet gerekend tot de asceten (die in de vorige verhandeling aan bod waren gekomen). Als deze arme persoon echter met godsvrees handelt in zijn omgang met het wereldse, geduld en tevredenheid vertoont in datgene wat hem is voorbestemd, dan is hij een geduldige arme. Zijn armoede is geprezen en over de voortreffelijkheid daarvan zijn vele Koranverzen en profetische berichten gekomen. Tot deze behoort de overlevering: “De geduldige armen zijn de speciale gasten van Allah ﷻ op de Dag der Opstanding.”

Wat betreft de arme die het godsvrees verzaakt in zijn omgang met het wereldse, tekortdoet aan datgene wat verplicht is voor hem, niet geduldig en content is met wat hem is voorbestemd, maar bezorgdheid, ontevredenheid, woede vertoont en de mensen van weelde bewondert, dat is een misprezen arme. Waarschijnlijk is deze vorm van armoede ook wat bedoeld wordt in de profetische overlevering: “De armoede zou bijna ongeloof worden.” Dit is waarschijnlijk de armoede waartegen de profeet ﷺ toevlucht zocht. Het is ook deze vorm van armoede die afgekeurd wordt in de uitspraken van geleerden en vromen.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Gearafraseerd uit *al-fuṣūl al-'ilmiyya wa al-'uṣūl al-ḥikemiyya*, p. 27-28.