



Enes Ulusoy



24-11-2023



4 minuten

Een bondige profielschets van shaykh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti

De shaykh, Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, werd geboren in het jaar 1929 in Şırnak (Zuidoost-Turkije) gelegen in het Koerdisch gebied Botan. Hij begon op vroege leeftijd aan de studie van de islamitische wetenschappen onder begeleiding van zijn vader Molla Ramadan al-Buti die tot de prominente geleerden van zijn tijd behoorde. Shaykh al-Buti studeerde ook aan de onderwijsinstelling van de toenmalige grote geleerde shaykh Hasan al-Habannaka al-Maydani. Daarna heeft shaykh al-Buti gestudeerd aan al-Azhar universiteit in Caïro waar hij zijn academische studie volgde op het gebied van islamitische wetgeving en pedagogiek. Hij heeft als docent gewerkt en promoveerde later weer aan al-Azhar. Daarna ging hij terug naar Damascus en fungeerde als universitaire docent en bekleedde andere functies aan de universiteit. Naast zijn academische activiteiten was hij ook actief als leermeester en onderwijzer in verschillende moskeeën van Syrië. Hij benadrukte de zielszuivering en plichtenleer. Hij was een zeer intellectuele, geleerde en spiritueel-emotioneel beladen leermeester die zich dag en nacht inzette voor de moslimgemeenschap.

De condities van zijn tijd en regio plaatsten shaykh al-Buti in een spanningsveld van sektarische, ideologische en politieke bewegingen. Hij was een zeer wijze en deskundige meester die tactvol omging met de tikkende tijdbom die een fatale afloop zou hebben ingeval het explodeerde. Aan de ene kant hadden de moslims te maken met het onrecht van het Syrische regime, namelijk de radicaal sjiiitische (noesayrieten) Arabische Socialistische Ba'ath-partij en aan de andere kant met de spanningen tussen de Syrische regering en de Moslimbroeders, dus de islamisten. Door deze spanningen zijn er duizenden onschuldige moslims omgekomen. Het gif van atheïsme drong ook de moslimgemeenschap binnen in de vorm van materialisme en communisme. Daarnaast was de problematiek van het wahabisme en neo-salafisme duidelijk aanwezig in de regio. Ze verspreidden hun dwaalbegrippen onder de leek. De drie giftige ideologieën van deze tijd zijn het atheïsme, het wahabisme en het islamisme. De moslimwereld lijdt nog steeds onder deze giftige ideologieën. De shaykh verzorgde meerdere lezingen en schreef boeken tegen het islamisme en het wahabisme om te



voorkomen dat ze de moslims werelds en hemels in gevaar brachten. Hij schreef zijn boek *bāṭin al-’ithm*¹ en het boek *al-jihād* tegen de islamisten om te demonstreren dat geweld, opstand, revolutie en coup geen gezonde en legitieme manieren zijn om de islam te laten heersen en verspreiden. Deze kwalijke manieren zouden namelijk geen wond helen van de moslims. Integendeel, ze zouden olie op het vuur gooien en de calamiteiten van de moslims vergroten. Shaykh al-Buti discussieerde ook met de autodidact en pseudogeleerde Albani. Uit deze discussie werd duidelijk dat Albani niet eens kennis had over de basale zaken van de islamitische wetenschappen. De shaykh schreef ook weerleggingen tegen de militanten van het wahabisme, zoals zijn boek *allāmadh-habiyya* waarin hij de noodzaak aan het volgen van de supergeleerden en wetscholen uiteenzette en zijn boek *al-salafiyya* waarin hij het wahabisme ontkrachtte. De shaykh weerlegde ook het atheïsme met verschillende meesterwerken, zoals *kubrā al-yaqiniyyāt* en *naqd ’awhām al-māddiyya al-jadaliyya*.

Shaykh al-Buti was een zeer intellectuele en beschaafde persoon die de wereld, inclusief Europa, had afgereisd en was een supergeleerde die zijn tijd goed kende. Hij hield zich intensief bezig met de analyse van diplomatieke ontwikkelingen om oplossingen en kuren te bieden aan de moslims over de sinistere plannen tegen de muslimwereld. Hij was niet alleen een expert op het gebied van filosofie, kalam en sektarisme, maar was ook een grote meester op het gebied van jurisprudentie en zielszuivering wat duidelijk naar voren komt in zijn lessen en werken. Hij verzorgde honderden lezingen, lessen en tv-programma’s en schreef meer dan zestig boeken op het gebied van verschillende wetenschapsdisciplines en thema’s. De shaykh had een buitengewone liefde voor het lezen en de boeken. Hij ging erg voorzichtig om met zijn tijd en was vrijwel altijd bezig met lezen, schrijven, onderzoeken, lesgeven of aanbiddingen verrichten.

Shaykh al-Buti onderhield een gematigde band met het Syrische regime om een grote burgeroorlog te voorkomen. Hij sprak vaker de waarheid uit in het gezicht van verschillende staatsmannen en koningen, inclusief Hafiz al-Assad en later zijn zoon Bashar al-Assad. Deze

¹ Ik heb een uittreksel in het Engels gemaakt van dit boek genaamd “The Roadmap to Ultimate Happiness” welk gepubliceerd is op onze website: www.madrasah-darulerkam.nl. Ik heb daarnaast meerdere werken van shaykh al-Buti gebruikt en gedoceerd in mijn boeken, lezingen en lessen.



moedige uitingen van de shaykh zijn ook gecompileerd in het boek *hādhā mā qultuhu 'amāma ba 'd al-ru 'asā' wa al-mulūk*. Door zijn inzet werden er duizenden mensen vrijgelaten die ten onrechte gearresteerd werden door het regime. Ook voorkwam de shaykh meerdere keren fatale gebeurtenissen door te bemiddelen tussen het regime en de oppositie of de slachtoffers. Tegelijkertijd gaf hij wijze adviezen aan de Syrische bevolking om niet in opstand te gaan tegen het regime, omdat dit niet toegestaan is ook al is het een onrechtvaardig regime, tenzij met onomstotelijke en expliciete bewijzen vast komt te staan dat het regime een openlijk ongeloof (*kufṛ bawāḥ*) heeft gepleegd.² Imam al-Nawawi verhaalt zelfs een consensus (*ijmā'*) van de geleerden over het verbod op opstand tegen de politieke leider al is hij zondig en onrechtvaardig.³ De shaykh haalde ook andere bewijzen aan om de opstand te voorkomen, zoals de overlevering van de gezegende metgezel Hudhayfa ibn al-Yaman dat de geliefde profeet ﷺ zei: “Na mij zullen er leiders zijn die mijn rechtleiding niet hanteren en mijn traditie niet volgen. Onder hen zullen er mannen zijn wier harten duivelse harten zullen zijn in menselijke gedaanten.” Daarom zei Hudhayfa: “Hoe moet ik handelen als ik die (tijd) bereik, o boodschapper van Allah!?” De geliefde profeet ﷺ zei: “Luister en gehoorzaam de leider, ook al slaat hij op jouw rug en neemt (ten onrechte) jouw eigendom. Luister en gehoorzaam!”⁴ Shaykh al-Buti was een scherpzinnige geleerde en had diep verstand van de wereldpolitiek waardoor hij heel goed wist door welke duivelse kringen deze opstanden werden gefinancierd en aangewakkerd. Hij wist tevens heel goed wat er in de nasleep van de opstanden zou gebeuren, zoals een groot bloedbad en jaren durende burgeroorlog waarna Syrië in regio's gefragmenteerd zou worden omwille van het Groter Israël project. Daarom werden de vrije rebellen gesteund en gefinancierd door de duivelse kringen. Helaas luisterden vele gehersenspoelde en onwetende mensen, in het bijzonder de fanatieke jongeren, niet naar deze supergeleerde. Uiteindelijk zijn er honderdduizenden mensen slachtoffer geworden van een groot bloedbad waarbij kinderen zijn vermoord, vrouwen zijn verkracht en mensen zijn gevlucht in hartverscheurende toestanden. Sommige dwazen en hersenloze jongeren, en die

² Dit is gebaseerd op een overlevering in *al-ṣaḥīḥ* van Imam al-Bukhari en andere overleveringen.

³ Zie *sharḥ ṣaḥīḥ muslim* van Imam al-Nawawi, vol. 12 p. 229.

⁴ Overgeleverd door onder meer Imam Muslim in *al-ṣaḥīḥ*.



hebben we vandaag de dag helaas ook in grote hoeveelheid, gingen zelfs een stap verder door de shaykh te beschuldigen van huichelen, vleien en prijsgeven.⁵ De islamisten en sommige wahabitische kringen verketterden de shaykh. De vooraanstaande geleerde van het islamisme en Moslimbroeders, de nylon *mujtahid* Yusuf al-Qardawi,⁶ spotte zelfs met de shaykh en veroordeelde hem tot apostaat door tijdens een tv-programma aan te kondigen dat shaykh al-Buti en soortgelijke mensen bestreden en vermoord moesten worden.⁷ Een aantal dagen erna kwam shaykh al-Buti om als martelaar door een zelfmoordaanslag van een islamistisch-wahabitische militant tijdens een les die hij in de moskee verzorgde. Als er nu een evaluatie wordt gedaan van de resultaten van de opstanden, dan zien we duidelijk het diepe inzicht en het waarachtige vooruitzicht van de shaykh.⁸ Moge Allah ﷻ de shaykh hoge range schenken in het paradijs, zijn martelaarschap accepteren en ons in aanmerking brengen voor zijn voorspraak. Amin!⁹



⁵ Dit, terwijl shaykh al-Buti nooit het regime prees. De geleerden die de mensen in opstand riepen, behoorden ooit tot degenen die het regime prezen. Een van hen was zelfs al-Qardawi. Shaykh Muhammad Tawqif al-Buti, de zoon van shaykh al-Buti, schrijft ook dat al-Qardawi vlak voor de burgeroorlog Syrië had bezocht en een lezing had gegeven waarin hij Bashar al-Assad prees. Shaykh Tawqif geeft aan dat hij persoonlijk aanwezig was in die lezing en dit zelf hoorde. Zie het biografisch werk *wālidī kama ‘arāfūhu* geschreven door de zoon van shaykh al-Buti.

⁶ Deze zelfverklaarde supergeleerde poneerde vele valse en afwijkende meningen. Hij vertegenwoordigde een kwalijke ideologie die een mengelmoes is van islamisme, reformisme en wahabisme. Het islamisme is duidelijk terug te zien in zijn politieke uitingen die een aanleiding zijn geweest voor bloederige revoluties en gewelddadige opstanden. Het reformisme is duidelijk terug te zien in zijn boeken waarin hij valse en afwijkende meningen heeft verkondigd. Het wahabisme is duidelijk terug te zien in zijn uitingen over Ibn Taymiyya en Muhammad ibn ‘Abdilwahhab. Zie voor zijn mening over Muhammad ibn ‘Abdilwahhab:

https://www.youtube.com/watch?v=6Rm_1zmLknU

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=jpMIa1ACn1g>

⁸ Hetzelfde is helaas ook te zeggen over de Arabische Lente wat een groot complot was tegen de Arabische wereld. De kortzichtige en onwetende jongeren van het islamisme en wahabisme zijn ook in de Arabische Lente misbruikt om de moslims af te zwakken en af te maken. Hierbij dienen we de duivelse rol van *Al Jazeera* goed te onderkennen. Het dient als een manipulatief apparaat om de moslims te bedriegen en op het verkeerde been te zetten. Het is een Qatarees mediaorgaan en zoals algemeen bekend met duidelijke bewijzen, is Qatar de achtertuin van de VS en Israël.

⁹ Zie ook het biografisch werk *wālidī kama ‘arāfūhu* geschreven door de zoon van shaykh al-Buti.