



## De paradoxologie van Wagensveld

Een ongere Nederlander. Hij is een veroordeelde fraudeur voor belastingontduiking. Een kansloze *Pseudo-Hero* die geobsedeerd is door een Boek dat hij nooit heeft begrepen en nooit zal begrijpen. Een armzalige provocateur die op voorgrond treedt om een paar gememoriseerde slogans uit te kramen waarmee hij de moslimgemeenschap in kwaad daglicht kan plaatsen. Een beklagenswaardige betweter die obscure activiteiten aanvoert zoals Koranexemplaren verbranden. De grootste paradox van deze charlatan: de Koran afbeelden als middeleeuws en vervolgens het voornoemde bestrijden met middeleeuwse praktijken. Brandstapels van boeken komen uit de middeleeuwen vandaan. Deze belachelijke paradox van Wagensveld is het resultaat van manisch-depressieve stoornis. Zulke bandieten moeten gevangenisstraf krijgen, omdat ze zo gevaarlijk kunnen zijn dat ze burgeroorlogen kunnen veroorzaken.

Godallemachtig, wat is Nederland een puinzooi geworden! Enerzijds moeten we als moslimgemeenschap dealen met extremistische groeperingen die geen woord hebben begrepen van de Koran en anderzijds hebben we te maken met agressieve bewegingen, zoals Pegida welke is opgericht door Edwin Wagensveld, en agressie als uitgangspunt nemen. Wat is de oplossing van deze extremen? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het Nederlandse staatsapparaat en de bijbehorende overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de gemeentehuizen, moeten goede contacten onderhouden met de lokale vertegenwoordigers van moslimorganisaties in Nederland. In dit geval zijn dat de moskeebestuurders, imams en voorzitters van islamitische organisaties. We moeten als moslims strak lobbyen! Daar is ongetwijfeld min of meer sprake van, maar het is gewoon niet voldoende. Bovendien moet de moslimgemeenschap ook veel meer naar buiten toe publiceren. Daarmee bedoel ik dat er meer lezingen, boeken, artikelen, cursussen en overige publicaties moeten komen voor niet-moslims. Dit soort publicaties worden helaas vaak, juist of onjuist, door niet-moslims verwezenlijkt. Hoewel dit in dit stadium misschien nog veelgevraagd is van de moslimgemeenschap, aangezien ze zelfs bijna machteloos is in het verzorgen van kwalitatief islamitisch onderwijs aan haar eigen mensen, blijft het als een religieuze



verantwoordelijkheid rusten op de schouders van moslims om de islam correct en duidelijk over te brengen aan de niet-moslims.

Mijn advies aan de jongeren is: houd je alsjeblieft gedeisd tegen zulke walgelijke provocaties. Niet emotioneel handelen en in elk geval je daden toetsen aan de Koranische en profetische richtlijnen. Wij bevinden ons als Nederlandse moslims niet in een fysieke strijd. Daar is überhaupt geen sprake van. Geweld en agressie zijn geen optie. Wij bevinden ons in een intellectuele strijd. De middelen hiervan zijn pen, papier, boek, kennis, debat en dialoog. Geweld en agressie zijn het werk van degenen die geen zelfvertrouwen hebben en geen boodschap hebben. De vaandeldragers van deze nobele missie degraderen zichzelf niet tot het niveau van bandieten zoals Edwin Wagenveld. Aan ons is de islam correct verkondigen en goed representeren.

